

*Sällskapet
Linnés Hammarby*



Årsskrift för 2017

Vänföreningen Sällskapet Linnés Hammarby

Sällskapet arbetar ideellt med olika typer av insatser på Linnés Hammarby utanför Uppsala. Vi vill med vår verksamhet stödja huvudmännens bevarande och utveckling av byggnadsminnet och kulturreseptatet till glädje för alla besökare.



Att bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kr för en vuxen + 50 kr för övrig familjemedlem över 16 år
Som medlem får du bland annat fri entré till Linnés Hammarby, Linnéträdgården och
Linnémuseet i Uppsala.

Anmälan om medlemskap kan göras via epost till blimedlem@linneshammarby.se eller
genom att betala in avgiften till vårt bankgiro 5652-3699.

Obs! Ange namn, adress, och epostadress!

Du kan också kontakta ordföranden Eeva Ingelög Lakomaa , eeva.lakomaa@gmail.com.

Information om sällskapet och programaktiviteter finner du på
vår hemsida finns på www.linneshammarby.se.

Fotografier: Gerd Sjödin, Eeva Lakomaa
Omslag: Ingemar Struwe

Till alla er medlemmar i Sällskapet Linnés Hammarby och alla övriga som uppskattar Linnés Hammarby vill jag rikta några ord i början av det nya året 2018.

Vi har verkligen mycket att glädja oss åt. Det år som vi nu gått in i är för Linnés Hammarby det tvåhundra-femtiofemte år efter att familjen Linné flyttade in. Vi kan glädja oss åt att denna fantastiska kulturmiljö finns kvar. Under säsongen 2017 har mer än tiotusen besökare hittat hit för att gå visningar, delta i olika aktiviteter eller bara njuta av miljö och marker. Jag gläder mig så mycket åt det fina samarbete som vi har på Hammarby mellan Uppsala Linnéanska trädgårdar vid Uppsala universitet, Avdelningen för agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen för Uppsala län och vårt eget sällskap. Det borgar för fortsatta fina resultat i skötseln och användandet av Hammarby.

Sällskapet Linnés Hammarby är nu inne på sitt femtonde verksamhetsår. Att vårda den pärla som Hammarby utgör och att sprida information och väcka intresse är sällskapets huvudsyfte. Som ni kan se av denna årsskrift har vi ordnat många uppskattade aktiviteter under 2017 men också bidragit till områdets skötsel. Det fortsätter vi med under 2018.

Alla ni som uppskattar Linnés Hammarby är mycket välkomna att hjälpa till i arbetet med att vårda miljön kring Hammarby och att vara med på spännande aktiviteter. Varmt välkomna till Sällskapet Linnés Hammarbys verksamhetsår 2018.

Eeva Ingelög Lakomaa

Ordförande

Sällskapet Linnés Hammarby årskronika för 2017

År 2017 var föreningens fjortonde verksamhetsår. Det inleddes den 10 januari med samling i Domkyrkan för det traditionsenliga högtidlighållandet av Carl von Linnés dödsdag. Linnés grav pryddes med Linnéa och Amaryllis och det lästes dikt och de som samlats sjöng psalmen Den blomstertid nu kommer.

Efter att Hammarby väckts ur vintersömn, markerna fagats och gårdsplanen förberetts för sommarblomningen inleddes sällskapets aktiviteter under Hammarbydagen den 13:de maj.

Vi hjälpte de vilda binas och andra insekters levnadsvillkor på traven genom att tillverka så kallade bibatterier och insektshotell. Med hjälp Ingemar Struwes instruktioner och rikhaltiga material av rörformiga växtmaterial såsom vass, bambu och slide men även rör av plast och glas, kunde intresserade besökare tillverka bibatterier i olika dimensioner för att ge möjlighet för att olika arter av vilda bin ska kunna hitta den dimension av hålighet som passar dem bäst.



På bilden till höger instruerar Ingemar Struwe en ung besökare hur man även kan göra bibatterier genom att borra djupa hål i träklotsar.



Samma dag var det vernissage i Östra flygeln med konstnären Maj Fagerbergs blomstermålningar och bokillustrationer.

Vid temavisningen "Till bords" den 11 juni gjorde Birgitta Brattå och Anders Stehn en historisk presentation över hur potatisen kom att få den viktiga rollen i vårt hushåll.

Med välslipade liar inleddes slätterdagen den 16 juli. Ängens hö hässjades och rågen skördades.

Av den rensade råghalmen kunde den som ville tillverka dockor.



Nils och Axel i arbete påhejade av mamma och mormor.

Till höger Nils färdiga halmdocka!



Den 11 -12 augusti samlades femton entusiastiska och förväntansfulla deltagare inför akvarellkursen ledd av Rosemary Wise. Rosemary är en högt aktad växtillustratör och konstnär verksam vid universitetet i Oxford och som illustrerat florer från många delar av världen. Flera av deltagarna återkommer år efter år till Rosemarys kurser på Hammarby.

Utrustade med akvarellpapper och färger gav sig deltagarna in med liv och lust- stundtals trotsande regn och kyla för att avbilda växter och andra föremål såsom snäckor, stenar och fjädrar.



Rosemary Wise instruerar.



Den 20 augusti lockade den traditionsenliga höstmarknaden säsongens största antal besökare till Hammarby!

I de elva marknadsstånden fanns produkter av stor mångfald. Därutöver demonstrerade Britt-Louise Pettersson kardning av ull och spinning av ullgarn och Gunilla Anderman och Barbro Håkansson visade upp sina stora kunskaper när det gäller färgning av garn med växter och svampar.



Ett av marknadsstånden



Britt-Louise Pettersson kardar ull som sedan spinns på spinnrocken.



Sällskapetets barnkläder i 1700-talsstil fanns också till utlåning

Här tar man tillfället i akt och provar att klä sig tidsenligt för miljön på Hammarby.



Färgerskorna Barbro Håkansson och



Gunilla Anderman

Vad passar bättre en varm augustikväll än en konsert med Gustaviansk musik i herrgårdens salong?

Den 27 augusti var den stora salen fylld till sista plats när vi återigen hade glädjen av att få lyssna till Carl-Håkan Essmars sång och cisterspel och Hanna Bendz cello!



Säsongen närmade sig sitt slut när äpplena mognade och Botans pomologer tog sig an sortbestämningen av de besökandes medhavda äpplen. Med stor skicklighet bedömdes äpplenas yttre och inre former samt smak och dessa karaktärer ledde sedan till att sorten kunde hänvisas ett till någon av alla de olika äppelsorter som finns i landet.

När Hammarby stängt för säsongen återstod endast att höststäda i kulturresevatet och skörda de kvarvarande grönsakerna i kålgården.

Ett Hammarby i vintervila väntar nu tills våren kommer med längre dagar och värme så att vi återigen får glädja oss åt den vackra miljön på Hammarby



Dräkter

Danmarks hembygdsförening har tillfälligt deponerat ett antal dräkter som syddes upp till det Linnéspel som gavs under jubileumsåret 2007. Dräkterna finns tillgängliga ute på Hammarby under tiden maj till september och får användas av sällskapets medlemmar under besök på Hammarby eller efter överenskommelse i annat sammanhang.



”Linnédotter 1” högrestandsdräkt
(storlek XS)



”Linnédotter 2” högrestandsdräkt
(storlek S – M)



Högrestandsdräkt med rock, herre (storlek
L)



Delar till högrestandsdräkt, herre,
(storlek L)



Soldatrock, väst och byxa. (storlek L)



Herrplagg (storlek S)



Dam, uddaplagg liv och kjol, (storlek M)



Herr uddaplagg, väst och skjorta (storlek L)

